

Kampeerweek Eersel (N-Br.)

Vekabocamping Boksheide Van 11 tot 19 september

Dit was de 3^e kampeerweek van dit jaar en tevens de laatste. Dat komt door het coronavirus, waardoor de eerste drie geplande weken kwamen te vervallen.

We hadden weer een gezellige groep met weer een aspirant die kwam proefkamperen. Het weer was super mooi waardoor we hele dagen buiten konden zijn.

Dus hebben we veel gefietst o.a. door de Kempen, Lommel en naar de Abdij Postel.

We gingen over de heide die hier en daar nog in bloei stond. En als je fietst krijg je ook weleens een lekke band! Gelukkig lukte het om hem onderweg te repareren. dat komt door het coronavirus.



Een aantal hebben ook nog leuke wandelingen gemaakt.

In verband met de voorzorgsmaatregelen zijn we de laatste avond niet uit eten gegaan, maar hebben we 's woensdags op de camping een bbq gehouden. Alles hebben we laten bezorgen door de keurslager uit Bergeijk. Dit was super verzorgd! Goed vlees maar ook heerlijke salades werden afgeleverd. De fruitsalade gebruikten we als nagerecht.



Nu maar hopen dat we volgend jaar weer gewoon 6x een week kunnen kamperen En dat iedereen vrij blijft van het coronavirus en dat we elkaar weer mogen ontmoeten op de campings!

Groetjes Ria



