

Kampeerweek Vekabo Camping De Eskamp, Lemele (Ov.)

Van 22 tot 29 augustus 2020

***Een kampeergroep ging met vakantie naar de Lemelerberg
Het gezocht en gekreun ging soms door heen en door merg
Ze moesten namelijk een ietsiepietsie
Wat harder trappen op hun fietsie
Maar ach, uiteindelijk vonden ze dat niet echt heel erg***



De week werd echt wel gekenmerkt door een paar spelbrekers. Zowel corona als het mindere weer speelden de groep vooral in de 2^e helft van de week de nodige parten. Maar de groep liet zich niet uit het veld slaan. Daarbij geholpen door Hermien en ook Elly die de week vooraf de omgeving uitgebreid hadden verkend en dus de pareltjes van het gebied al op hun duimpje kenden. Prachtige mooie fietstochten waren het resultaat. Ook deze keer werd ervoor gekozen om in wat kleinere groepen de verschillende tochten te maken om afstand te kunnen bewaren en de horeca onderweg niet te overvallen met plotseling een te groot gezelschap.

Een bijzondere middag was de excursie naar de Ommerschans waar we werden rondgeleid door bijzonder goede gidsen die honderduit vertelden over het ontstaan en de manier waarop dit stukje erfgoed nu wordt onderhouden en beheerd.



We mochten een flink aantal aspirant-leden begroeten waardoor we uiteindelijk met 18 personen waren. Het is dan leuk om te horen dat enkelen voornemens zijn om lid te worden.

Er zijn mensen bij die er een ster in zijn om de weg kwijt te raken of om te rijden maar toch op de bestemming aan te komen. Met een goed humeur, de knooppunten en Google Maps kwam het altijd weer op zijn pootjes terecht.

De storm van dinsdag op woensdag en de verregende woensdag zullen we niet gauw vergeten. Een deel van de groep stond op een open veld waar de wind vrij spel had. 's Nachts viel een basketbalinstallatie bijna op de caravan van een van de deelnemers en Ria had de pech de deur van de caravan uit haar handen te laten glippen. Gevolg was dat de hordeur een totaal andere vorm had gekregen. Werk dus voor de dealer. Ook haar e-bike begaf het waardoor ze ervoor koos om eerder af te reizen. Het werd die woensdag maar niet droog en het bleef maar waaien zodat er mensen op de camping bleven of een – behoorlijk verregende – wandeling gingen maken, boodschapjes gingen doen, gingen briden waarbij Elly zich als 4^e-teamlid aansloot maar dan wel als leerling.

Het "slotdiner", deze keer op woensdag gepland omdat er nogal wat mensen eerder vertrokken, was weer een groot succes. Restaurant De Ekkelenkamp in Ommen had het prima geregeld. En het menu was buitengewoon goed en smakelijk zodat we 's avonds tevreden en voldaan in onze bedjes kropen.

Na een prachtige fietstocht over de Sallandse Heuvelrug, die paars zag van de bloeiende heide, op donderdag, vertrokken er vrijdag enkele deelnemers.



Op vrijdagochtend, na buienradar geraadpleegd te hebben, zijn er toch een aantal mensen nog een rondje Dalfsen en Vilsteren wezen fietsen zodat we alle windstreken verkend hebben. Al met al was het een inspirerende vakantie week!

Pieter