

Verslag kampeerweek Boxtel van 24 april t/m 1 mei op camping “de Oorsprong”.

Ja, we mochten weer kamperen! Na een lange winter vol met beperkingen door de corona waren de 15 kampeerders die deze week mee gingen er helemaal klaar voor. Volgens mij stond iedereen echt te trappelen van ongeduld, want toen ik om de afgesproken tijd van na 13.15 aan kwam, stond bijna iedereen er al. Op een groot veld stonden we allemaal keurig op een rijtje, wat betekende dat er tussen de eerste en de laatste een aardige wandeling ontstond. De kampeer plekken waren allemaal voorzien van een soort imitatie grasmat ervoor, wat erg prettig was, zodat je weinig rommel mee naar binnen liep.

De zondag ochtend startte extra goed, met gebak van Frank, onze banketbakker. Heerlijk, smullen maar! De meeste keren hebben we de koffie in de ochtend buiten kunnen drinken, daar het bijna de hele week fris, maar zonnig weer was. Je zag iedereen dan ook in de loop van de week bij flink bij kleuren door de zon, na de lange winter. De meesten van ons hadden reeds de eerste vaccinatie tegen corona gehad en het was mooi om te zien hoe we hierdoor toch binnen onze eigen “bubbel” zonder beperkingen op veilige afstand van elkaar konden bewegen met elkaar.



Alleen de nachten waren koud, het was zelfs diverse keren wit in de vroege ochtend. Gelukkig bestaan er kacheltjes om het in de caravan of camper toch nog een beetje op temperatuur te houden. Een extra mee genomen (elektrische) deken werkte ook perfect.

Margreet, die de leiding over deze week had, had zich perfect voorbereid. Ze had een aantal mooie fietsroutes in het gebied voorbereid en vol enthousiasme gingen we van start. Het is altijd weer heerlijk om te zien hoe gemakkelijk er onderling groepjes gevormd worden en iedereen gaat doen waar hij/zij zin in heeft. Margreet had het leuke idee om iedere dag 2 mensen aan te wijzen die voor die dag de koek bij de koffie en de hapjes bij de borrel verzorgden. Dit werkt perfect. Menig heerlijk hapje kwam voorbij deze week.

Door corona waren er nog een aantal beperkingen die echter ook dat weer nieuwe mogelijkheden gaven. De terrassen gingen deze week wel weer open op de woensdag, waar velen van ons dankbaar gebruik van hebben gemaakt om een hapje en drankje te nuttigen. Dit voelde aan als een feestje, na een half jaar van sluiting van de restaurants.

Alleen de donderdag hadden we regen. Gelukkig mocht je vanaf woensdag weer zonder afspraak winkelen en daar de zeer grote mega store van de Wit in Schijndel open was, heeft een aantal zich daar kostelijk vermaakt, terwijl een ander aantal spelletjes heeft gespeeld in de binnenruimte.

Normaal gaan we altijd met z'n allen uit eten, daar dit niet mogelijk was doordat de restaurants nog binnen gesloten zijn door de corona maatregelen, hebben we de vrijdag avond allemaal pizza's laten

bezorgen en deze in de binnenruimte van de camping op gepaste afstand van elkaar, maar wel met tafels, genuttigd. Een gezellige, nieuwe beleving!

Op de zaterdag ochtend vertrok de een vroeger en de ander iets later. Margreet verzorgde nog een laatste kopje koffie voor wie wilde en had zelfs nog asperges gehaald bij de plaatselijke asperge kweker in de buurt voor wie wilde.

Al met al weer een geslaagde week, op naar Zeegse met de Hemelvaart/Pinksteren.

Mariline

