

Verslag kampeerweek Otterlo

07 tot 14 mei 2022

We hadden er allemaal weer zin in om onze caravans en tent uit de stalling te halen, om vervolgens naar camping Nieuw Beekdal in Otterlo af te reizen. Respect voor ons nieuwe lid Addy, ze had een nieuwe, de Waardtent gekocht en was de enige op de gehele camping met een tent.

Er was zoveel animo om met elkaar op vakantie te gaan dat er diverse deelnemers op een andere campings stonden.

Bij aankomst op de camping stond er koffie of thee met wat lekkers klaar voor een iedereen.

Mariline en Marjo hadden deze week goed voorbereid, waarvoor onze hartelijke dank. Zoals hierboven beschreven stonden er een aantal mensen op andere campings. Beide dames hadden hiervoor een appgroep gemaakt zodat er goed gecommuniceerd kon worden wat en op welk tijdstip er een activiteit zou plaats vinden. Dit bleek in de praktijk prima haalbaar en werkte goed naar ieders tevredenheid.

Het was de gehele week fantastisch weer, volop zon, waardoor er vele kilometers op de fiets zijn afgelegd. Er werden, door diverse mensen, mooie routes uitgezet van knooppunt naar knooppunt.

Echter worden er soms knooppunt nummers niet gezien en dan is het erg zoeken.

Een aantal dagen later ging een andere groep dezelfde route fietsen, wat bleek, het knooppunt stond prima aangegeven!

Tevens zijn er onder andere uitstapjes gemaakt naar de zandsculpturen in Garderen, Ouwehands Dierenpark in Rhenen en een bezoek aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo mocht natuurlijk niet ontbreken.

Eveneens heeft een groep gefietst in Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Op maandagavond was er een excursie met de "boswachter", volgens diverse mensen was het geen "boswachter" maar een jager. We kregen veel informatie over het natuurgebied en alles wat er leeft, groeit en bloeit.



We hadden een jarige, Pieter, uiteraard is er luidkeels voor hem gezongen en de jarige trakteerde ons allemaal op heerlijk gebak.

Op woensdagavond zijn we met de gehele groep uit eten geweest bij een restaurant in Otterlo. We hadden twee tafels buiten en na met elkaar geproost te hebben was het smullen van een heerlijk diner.

Ondanks dat het zeer droog was en op het eerste veld veel zand lag, in plaats van gras, bleef de stemming er goed in. Er is veel gepraat, gelachen en bovenal heeft iedereen ontzettend genoten! Het was een heerlijke kampeerweek waar iedereen met veel plezier op terug kijkt.

Els

