

Verslag kampeerweek Someren Hemelvaart-Pinksteren-periode

Camping 'de Kuilen' in Someren van 25 mei t/m 7 juni 2022.

De 2^e keer van dit jaar dat we weer konden genieten van het buitenleven op de camping.

De groep bestond uit 19 personen en we stonden in een gezellige kring. Iedere morgen werd tijdens de koffie de plannen gesmeden voor die dag. Fietsen, wandelen vaak gecombineerd met een bezoekje aan een stad of dorp. Tijdens de fietstochten reden we door het prachtige natuurgebied de Strabrechtse en Lieropse heide. Schilderachtige weggetjes afgewisseld door schaapskuddes. Dit geeft altijd zo'n heerlijk rustgevend beeld.



Zo reden we b.v. door de plaats Lierop en konden daar de vers gebakken worstenbroodjes in het restaurant tegenover de kerk niet aan ons voorbij gaan. Alle deelnemers hebben deze week op z'n minst 1x een worstenbroodje op. Zelfs de mensen die uit principe minder vlees aten vonden ze geweldig! Voor zo'n broodje fiets je graag een eindje om!

We hadden geluk dat een proefkampeerster de eerste zaterdag jarig was. Nadat we stiekem haar luifel met de nodige slingers hadden voorzien werden we door de jarige getrakteerd op heerlijke roomsoesjes en werd ze natuurlijk door ons allen toegezongen. Ook was er een deelnemer die vond dat het geen zondag was als er geen gebak bij de koffie was en wilde daar nu ook niet van af wijken. Dus kon hij niet minder doen dan ons zijn gebak serveren.

Museums werden ook aangedaan zoals het Klok- en Peelmuseum in Asten. Wist je dat dit museum dit jaar goud heeft gewonnen met de felbegeerde titel 'Leukste uitje van Noord-Brabant' met de ANWB-verkiezing? Ook werd door een groepje het Daf-museum in Eindhoven bezocht, wat iedereen zeer de moeite waard vond. Deze dag werd afgesloten met een gezellig etentje in het ook nog gezellige t Zunneke-restaurant. Onze Benjamin wilde graag als toetje een kinderijsje en een raketje stond op de kaart. De serveerster had zo haar bedenkingen, maar ja onze Benjamin... hij kreeg toch zijn zin! (dat is Jan Willem) Moet nog even gezegd worden dat we zo tevreden waren over t Zunneke, dat we de 2^e zondagavond dit gewoon hebben herhaald. Door de onophoudelijk regen die dag, hadden we daarom dubbele zin om nog eens gezellig met elkaar te tafelen.



De ijswinkel in Someren draaide ook een goede omzet want regelmatig liep in de middag de route langs de ijswinkel en werd er gestopt. Een bakje, een hoorntje, slagroom, schepijs of softijs allemaal reuze lekker. Ook de heerlijke verse aardbeien in de automaat op de heide bij Heeze! Echte zomerkoninkjes. Mmmm.

Plaatsen die we tegenkwamen Heeze, Leende, Meijel, Ospel, Asten, Budel, Achelse Kluis in België, Lierop, Someren, Eindhoven, Geldrop (goed voor onze topografische kennis).

Rondje hondje: Lieke en Julius hadden op z'n tijd behoefte aan een lekkere wandeling. Ieder kon aansluiten en zo was er een rondje hondje rond het Keelven en langs de golfbaan.

Iedereen ging watertappen tussen de caravans van Ineke en Nelly: een geweldige aanloop... We stonden op het achterste veld van de camping en hadden onze eigen voorzieningen voor water en electra. De stappentellers scoorden goed met alle loopjes naar douche en wc.

Onze techneuten, wij hebben onze eigen Ed en Willem Bever van de Fabeltjeskrant. Geweldig, ze horen of je ketting van je fiets aanloopt (Anita) of een bumpertje provisorisch repareren als er een steen/paar keien in de weg ligt (Addy).

Wat spraakverwarring met de namen van de fietsroutes: was het garnalentocht of verhalentocht, nee de kanalentocht naar Mierlo. Ach wat maakt het allemaal uit, we reden gewoon ons neus achterna.

Zo kunnen we terugzien op weer gezellige kampeerweken.

Hermien

