

Kampeerweek Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht

Van 22 tot 29 april 2023

SVR Camping 't Boomgaardje



De camping is niet voortgekomen uit een voormalige fruitteeltbedrijf wat je, als je naar de camping zelf en de omgeving kijkt, snel zou denken. De oprichter had een garagebedrijf maar zag mogelijkheden om op deze plek een camping te ontwikkelen met dit als resultaat. Mooi aangelegd met prima voorzieningen en in een rustige omgeving. Als uitvalsbasis voor met name wandelen ietsje minder geschikt, daarvoor moet je of eerst op de fiets of in de auto stappen.

Alsof er geen winterperiode is geweest – behalve dan de “wereldberoemde” brunch in De Holle Bilt op 19 februari jl. – ineens staat daar weer een groep enthousiaste leden van onze club. We kennen allemaal de beelden van de koeien die in het voorjaar weer uit de stallen worden verlost en huppelend en dartelend de wei in denderen waarbij ze de meest malle bokkesprongen maken. Nou ja, zo erg was het nu ook weer niet maar de uitstraling was duidelijk: wat er ook in de wereld gebeurt, waar we ons ook zorgen over maken en wat het weer ook doet, wij zijn nu met vakantie en daar gaan we weer wat moois van maken. Het was in onze herinneringen overigens wel de natste en koudste start van het seizoen maar ondanks dat, de toon was gezet zagezegd. Met een warm ontvangst van onze begeleider Ria die het klappen van de zweep (spreekwoordelijk hé!) al goed onder de knie heeft stonden de deelnemers binnen de kortste keren en onder de strenge regie van de eigenaar van de camping op haar of zijn plek en konden we in de voortreffelijk geoutilleerde kantine – met vloerverwarming!!! - bijpraten. Niet iedereen was al op zaterdag aanwezig, sommigen kwamen in de dagen erna om bij de groep aan te sluiten.

Wijk bij Duurstede



Tijdens de Romeinse tijd bevond zich op de plek van het huidige Wijk bij Duurstede aan de Rijn een Romeins fort en liep de noordelijke grens van het Romeinse Rijk dwars door de stad. In de vroege middeleeuwen ontwikkelde zich hier een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-Europa genaamd Dorestad.

Anno nu heeft de stad zo'n 24.000 inwoners en veel te bieden voor zowel de inwoners zelf als de vele bezoekers. Niet alleen in de stad zelf maar ook in de omgeving valt het nodige te zien en te genieten. Omgeven door veel waterwegen in de vorm van rivieren en kanalen, een mooi landschap en de nodige bezienswaardigheden en horeca konden we ons hart weer ophalen aan mooie wandel- en fietstochten en lekker eten. Zoals tijdens het traditionele gezamenlijke diner in Stadsbrasserie Dorestad wat weer een geslaagde avond is geworden met een "goed doch eenvoudig maal" en heel, heel erg gezellig.



Ook misschien leuk om te weten

Wijk bij Duurstede was gedurende enige tijd de woonplaats van Laura Dekker, het wereldberoemde zeilmeisje die op haar 14^e solo met haar zeilboot de wereld rond is gevaren. Vader Dekker hield weliswaar een oogje in het zeil maar toch, ze heeft deze monstertocht toch maar in haar eentje volbracht. Nu woonachtig in Nieuw Zeeland, vooral omdat ze de kleinburgerlijke mentaliteit van de Nederlander wilde ontvluchten. Er zijn zelfs procedures gevoerd door kinderrechten instanties om haar tegen te houden of de ouders uit de ouderlijke macht te zetten maar dat hielp niet, Laura zette haar plannen door en met succes.

Enkele wederwaardigheden tijdens onze kampeerweek

Laten we eerlijk zijn, we hadden aanvankelijk hoge verwachtingen van het weer maar naar mate de tijd vorderde werden de vooruitzichten steeds slechter. Nog nooit zijn we het seizoen gestart met zoveel regen en zulke lage temperaturen met als dieptepunt de maandag toen het kwik overdag 9 graden aanwees. Ook de nachten waren koud met als laagste temperatuur 3 graden, maar gelukkig nog wel boven nul (sic).

Omdat het zondagochtend nog fantastisch weer was zijn we met bijna alle deelnemers op de fiets gestapt om een fietstocht te maken langs de Neder Rijn welke ons via Wijk bij Duurstede naar Amerongen voerde en weer terug. En daar kregen we geen spijt van, het was prachtig en het slechte weer kwam pas veel later op de dag.

En minder weer leidt vaak ook weer tot andere initiatieven want zondagavond leek het wel een casino in de gezamenlijke ruimte van de camping. Er werden een hele reeks spelletjes gespeeld en er ontstond een echt groepje klaverjassers die na warm te hebben gedraaid fanatiek speelden en de stand nauwgezet bijhielden.

Een bezoek aan het Militair Museum van een paar van ons was echt de moeite waard. Je komt toch tot het besef ook al ben je van nature pacifist dat het hebben van een goede defensie zelfs in deze tijd broodnodig lijkt te zijn. Je gaat echt weg met gemengde gevoelens: aan de ene kant wat triest dat dit alles weer nodig blijkt te zijn, aan de andere kant het besef dat er op dit moment geen alternatief is.



De beste dag was natuurlijk koningsdag wat wel was te verwachten, je hebt relaties of niet dus ene Willem Alexander kreeg het voor elkaar om zijn verjaardag bij stralend mooi weer te mogen vieren. Maar daar hebben wij dan ook goed van geprofiteerd.

Zoals bij deze wandeling in de tuinen van Park Broekhuizen waarbij wel moet worden opgemerkt dat de droogte van de afgelopen jaren haar sporen heeft nagelaten. Zoveel bomen welke het loodje gaan leggen wat pas nu in volle omvang – net als op de hele Utrechtse Heuvelrug – te zien is.



Deze week vloog echt weer om wat niet in het minst kon worden toegeschreven aan de gezellige sfeer en de prima stemming. Daardoor had het weer nauwelijks enige invloed op het plezier om weer eens met de groep een weekje de wei in te kunnen gaan. Er volgen er nog zes waarbij velen elkaar weer zullen ontmoeten en ook weer andere leden zullen aansluiten. Laat maar komen!

In schipperskring is een mooie uitdrukking: “vroeg vogels hebben de vetste worm” welnu, deze hebben we deze eerste kampeerweek week in overdrachtelijke zin ook wel genuttigd.

Tot de volgende keer!

Wormerveer, 14 mei 2023

Pieter

