

Kampeerweek Ulrum in Groningen

Week van 8 juli tot 15 juli 2023

Camping WSV De Watergeuzen

Ja, hoe kunnen we deze camping het beste omschrijven? Kleinere en intiemere campings dan deze kom je nauwelijks nog tegen, nog afgezien van de aparte ligging in een prachtig gebied wat zich door de eeuwen heen vanuit zee heeft gevormd. Onvoorstelbaar hoe groot de gedaantewisseling is geweest in de afgelopen drie eeuwen. In 1717 (zie kaart) nog deel uitmakend van een groot gebied in Noord-Nederland wat regelmatig werd geteisterd door enorme overstromingen naar herwonnen land. Waarmee het uiteindelijk is omgevormd tot wat nu het landelijk gebied van Noord-Oost Groningen en Ost Friesland in Duitsland is met een getemde Lauwerszee en voor de moderne mens een enorm areaal aan mogelijkheden voor landbouw, recreatie en watersport.



Het terrein is een combinatie van een kleinschalige camping met een jachthaven welke wordt beheerd door een groep vrijwilligers van de vereniging. Dit is ook een beetje de kwetsbaarheid hiervan omdat er aan steeds meer regels moet worden voldaan welke door de vrijwilligers wel moeten worden nageleefd en gecontroleerd willen ze het voortbestaan van camping en jachthaven zekerstellen. Hoe houd je de kennis en ervaring hiervoor op peil bij een steeds ouder maar ook kleiner wordende groep vrijwilligers?



We werden heel gastvrij onthaald en hadden ieder voor zich al snel een plekje voor ons vakantiemiddel op de camping ingenomen en ingericht.



Dit gebied heeft heel veel prachtige fietsroutes en grenst aan het nabij gelegen Nationaal Park Lauwersmeer.



Wat Ton op deze foto laat zien is de enorme spanwijdte van de zeearend die sinds een aantal jaren nestelt en broedt in dit gebied. Enkel van ons stegen zelf tot grote hoogte door de uitkijktoren te beklimmen welke niet ver van de camping stond.



Onder de bezielende leiding van Ton is het dan ook een week geworden waar we nog vaak aan terug zullen denken als een week met heel veel afwisseling en verrassende kennismakingen met natuur en cultuur in een door velen ondergewaardeerd gebied. En het werd ook snel duidelijk: Ton kent dit gebied op zijn duimpje zonder daar overigens zelf op te zijn uitgekeken, in tegendeel zelfs, er valt volgens hem nog veel te ontdekken.

Zonder compleet te willen en kunnen zijn licht ik er een paar hoogtepunten uit. Zoals de fietstocht van ca. 55 km rond het Lauwersmeer. Met al zijn vergezichten, natuurbelevissen en wetenswaardigheden over dit gebied. Er viel vaak veel over te vertellen en we hadden aan Ton dan ook een perfecte gids.



De dinsdag was gereserveerd voor een prachtige boottocht over het Lauwersmeer met een schipper die honderduit wist te vertellen over het ontstaan van het gebied, waarom kreken en eilanden bepaalde namen hadden en waar zeldzame vogels konden worden gespot. Gezien de recensie vooraf van Ton was het dan ook niet verbazingwekkend dat alle deelnemers zich voor deze tocht hadden aangemeld en dat niemand hier spijt van heeft gekregen, integendeel zelfs, het was een unieke ervaring.

Op woensdag werd door een groepje Dokkum bezocht wat los van wat er met ene meneer Bonifacius is gebeurd ook bekend staat als HET keerpunt in de Elfstedentocht. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat als je hier werd onthaald door een uitzinnig publiek je vleugels kreeg om ook het laatste deel naar de Bonkevaart in Leeuwarden te volbrengen. Iemand blijkt op het idee te zijn gekomen om in alle elf steden een dergelijke ijsfontein te ontwerpen en plaatsen waarvan dit het exemplaar voor Dokkum is geworden. Een mooie uitdaging voor de liefhebbers om te zijner tijd ook alle andere ijsfontijnen in Friesland eens op te zoeken.



Vlakbij de camping was er de mogelijkheid om een stuk over het wad te lopen waar je kon zien hoe kwelders of zoutmoerassen (regionaal: gors, groeze/groes, schol, schor of schorre) geleidelijk aan worden ongevormd tot land wat geschikt wordt voor veeteelt en later akkerbouw.



Al wandelend kon je zelf zeekraal plukken en proeven waarbij je wel even moest uitkijken dat er geen schapen bij in de buurt waren geweest want dat was niet zo'n fris idee. Maar voor de liefhebbers zoals ikzelf: heerlijk!!

Een bijzonder plekje waar we al fietsend voorbij kwamen was de plek waar ooit het dorp Wierhuizen heeft gestaan. Met een soort bouwskelet is geprobeerd een indruk te geven van waar de kerk ooit heeft gestaan en welke vorm deze ongeveer heeft gehad.



Lauwersoog was om meer dan een reden het bezoeken meer dan waard. Allereerst natuurlijk omdat je er fantastisch vis kon eten, zowel als lunch of tussendoortje maar ook als hoofdgerecht bij het slotdiner.



Een bijzonder aspect is dat het super moderne zeilschip van de voormalige en helaas overleden astronaut Wubbo Ockels in de haven ligt afgemeerd. Het was zijn levenswerk om de wereld te laten zien op welke manieren je allemaal van het gebruik van fossiele brandstof kon afkomen. En wat er technisch allemaal mogelijk was om dit doel te bereiken, in zijn geval helemaal toegespitst op de zeevaart.



En dan volgde natuurlijk het traditionele slotdiner op donderdagavond, deze keer in het specifieke visrestaurant Sterkenburg in Lauwersoog vanwaar we weer uiterst voldaan en tevreden huiswaarts keerden richting Ulrum.

Zo, hier laat ik het maar bij en gaan we ons richten op een van de volgende kampeerweken van de NAKC. Aan het eind van iedere week is de conclusie steevast: tijd tekort, nog heel veel te zien en beleven en we kijken alweer uit naar de volgende ontmoeting.

Wormerveer, 23 augustus 2023

PB