

Kampeerweek Berg en Dal in Gelderland

Week van 12 augustus tot 19 augustus 2023

SVR Camping De Groote Flierenberg



En weer hadden we alle geluk van de wereld. Na een paar echt Hollandse weken met de nodige wind en regen knapte het zienderogen op en streken we met prima weer neer op boerderijcamping De Groote Flierenberg gelegen aan de beroemde Zevenheuvelenweg tussen Berg en Dal en Groesbeek. Aan het eind van een prachtige oude beukenlaan staat een historische en monumentale T-boerderij uit 1652. Rondom de boerderij ligt een mooie camping met zo'n 75 kampeerplekken verspreid over een vijftal verschillende velden waarvan wij er twee tot onze beschikking hadden.



En zoals bij vrijwel alle campings welke we jaarlijks bezoeken was ook dit weer een prima uitvalsbasis voor de meest uiteenlopende activiteiten tot en met het gewoon wat luieren bij de camper of caravan en een dagje lekker niks doen.

We werden door Karin verwelkomd met een leuke verrassing namelijk een sleutelhanger welke door de zoon van Karin met een 3D-printer waren vervaardigde. En ook deze keer was er weer veel werk gemaakt van de voorbereidingen voor een boeiende kampeerweek en wisten we direct al dat we behoorlijk wat tijd tekort zouden komen.



Berg en Dal telt 12 dorpen en de camping ligt op het hoger gelegen deel van de Nederrijnse Heuvelrug waar onder meer de dorpen Berg en Dal, Groesbeek en Beek zijn gelegen en een lager gelegen deel nabij de rivier de Waal en het Bijlandsch Kanaal, met daarin onder meer de dorpen Ooij, Leuth en Millingen. Het hoogste punt van de gemeente ligt op 100 meter + NAP wat voor Nederlandse begrippen bijna een berg mag worden genoemd.

De Zeven Heuvelen zijn bij veel mensen vooral bekend omdat deze in veel wandeltochten worden opgenomen met als beroemdste natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse, het is dan ook een fantastisch mooi gebied om lopend en fietsend te verkennen. Wel helpt daarbij een redelijk goede basisconditie en dat bij iedere fietstocht de accu volledig was opgeladen. Want o wee als je daar wat slordig in zou zijn geweest, het is bergje op en bergje af en dat vraagt veel van de batterij. Onze Henny had van dit laatste overigens geen last want die fietst nog altijd heel sportief op een "gewone" fiets en dat gaat haar uitstekend af, grote klasse en wat een conditie!!



De camping ligt in een regio waar zo ontzettend veel te doen en te zien is dat we, zoals al gezegd, weer tijd te kort kwamen en best wel selectief moesten zijn hoe de tijd te verdelen tussen fietsen, wandelen, musea, cultuur, natuur en ook van tijd tot tijd een beetje luieren. Er zijn door de deelnemers zo'n 40 foto's ingestuurd aan de hand waarvan ik zal proberen te vertellen waarom we zelfs niet de kans kregen ons ook maar een moment te vervelen 😊😊.

Om boodschappen te doen moest je echt wel even je best doen. Groesbeek met een aantal bekende supermarkten mocht dan wel vanuit de camping gezien "beneden" liggen en op slechts 5 kilometer afstand, heen denderde je naar beneden en bereikte je soms snelheden van bijna 50km/uur maar terug moest je datzelfde stuk behoorlijk trappen om weer boven te komen. Het is ook fijn te zien dat steeds meer leden van onze club een helm zijn gaan dragen daar waar ik vorig seizoen nog een uitzondering zo niet de enige was.

Geïnspireerd door de vele ideeën van Karin gingen de verschillende groepjes dagelijks op pad om telkens enthousiast terug te komen met mooie verhalen over wat ze hadden gezien en meegemaakt. Een groep maakte begin van de week een wonderschone fietstocht langs de rivier de Waal waarbij tweemaal van een pot(je) gebruik moest worden gemaakt. Wat een prachtige vergezichten en natuur in de uiterwaarden.



En jawel hoor, in Millingen aan de Rijn kwamen we een ijssalon van Clevers tegen en daar konden we geen nee tegen zeggen. Met een assortiment, ik geloof wel zo'n 25 soorten, waar je u tegen kon zeggen dus er was voor iedereen wel iets van de gading.

Later in de week heeft een groepje de in deze streek beroemde Millinger Theetuin bezocht, een project waar een paar mannen zo'n 50 jaar geleden aan zijn begonnen door het pand met ondergrond te kopen en in de loop van de jaren om te toveren tot een waar paradijsje. Met een enorme verscheidenheid aan bomen en bloeiende heesters en planten en zo ingericht dat de tuin vrijwel het hele jaar door een eldorado is voor insecten en daarmee ook de vogels. Tel daarbij op een (vegetarische) keuken met heerlijke gerechten waarmee we de lunch een bijzondere twist konden geven en deze dag kon niet meer stuk.

Andere bijzondere plekken waar we in wisselende samenstelling naartoe zijn geweest was het Afrika Museum, de Duivelsberg, het Oorlogsmuseum en de Stichting Het Heilige land. Over al deze bestemmingen valt veel te vertellen maar dat voert toch wat ver in dit verslag. De websites hiervan vertellen op zich al een verhaal en zijn het bezoeken daarvan meer dan waard. En ben je in de buurt, pak de gelegenheid aan om ernaar toe te gaan want je steekt heel veel op en gaat vaak beter snappen waar de huidige verhoudingen in de wereld hun oorsprong in vinden.

Er ontstond weer eens een heuse jeu de boules competitie, weliswaar op een baan welke nou niet direct van topkwaliteit was maar daar draaide Ton zijn hand niet voor om. Met een hark werd de baan voldoende gevlakt om er prima een paar rondjes op te spelen. Ondergetekende moest helaas wel bij ieder rondje het onderspit delven en heeft dus nog veel te leren op dit gebied.



De week werd helaas overschaduwd door het overlijden van Robin, het hondje van Margreet die volstrekt onverwacht tijdens een wandeling en spelend met een tak in elkaar zakte. Tot groot verdriet van Margreet en van de mensen die er getuige van waren bleek Robin in de armen van Margreet te zijn overleden. De plaatselijke dierenarts kon dit helaas alleen maar bevestigen waarna Margreet nog dezelfde dag met het stoffelijk overschot van Robin naar huis is gegaan om de crematie te regelen. Maar wel om nog de volgende dag weer terug te komen vanuit de gedachte dat afleiding haar het beste zou helpen om deze klap te boven te komen. Dit alles weerhield Margreet er dan ook niet van om ons mee

te tronen op een fietstochtje naar Kleve in Duitsland met als voornaamste reden dat je daar een overheerlijk broodje kon eten met een goed gekruid soort filet americain erop, echt een traktatie!!



Het was de fietstocht alleszins waard nog afgezien van het feit dat Kleve op zich al een leuke stad is om te bezoeken met o.a. zijn Schwanenritterbrunne, waarover de meningen nogal uiteen liepen. De een vond dat de vrouw de man aan het redden was, de ander dat zij hem de plomp in duwde.



Hoogtepunt is altijd weer het gezamenlijke diner wat allang niet meer als "slotdiner" kan worden bestempeld. Er is simpelweg behoefte om ons een keer in de week met z'n allen te laten verwennen in een goed restaurant en dat was deze keer De Heren van Berg en Dal. We werden niet teleurgesteld en ook nog bediend door een zeer enthousiaste medewerkster die er slag van had om de gerechten goed aan de man/vrouw te brengen. We keerden weer heel tevreden en voldaan terug op de camping.



Aan alles komt een eind zeggen we wel eens dus dat gold ook weer voor deze week. Maar wel met het vooruitzicht dat velen elkaar weer zullen zien in Denekamp wat alweer de laatste kampeerweek van het seizoen 2023 gaat zijn. Wat gaat de tijd toch snel zeker als je het zo naar de zin hebt tijdens de kampeerweken met de club.

Voor anderen was het de laatste NAKC-kampeerweek voor dit seizoen met als bijzondere vermelding dat Jan ons vertelde dat hij inmiddels een relatie heeft en dit zijn laatste kampeerweek met de NAKC is geweest. Hoe jammer ook want we zullen Jan missen, iedereen feliciteerde hem van harte en wens-ten hem heel veel geluk voor de toekomst. Het leven biedt soms verrassende en mooie wendingen, prachtig!

Wormerveer, 3 september 2023

PB