

Kampeerweek Oldebroek

Oldebroek week van 31 augustus tot 7 september camping de Lijsterbes

We stonden allemaal op hetzelfde veldje, dat was gezellig, over het algemeen was het mooi weer, zelfs warm. Twee caravans hadden last van dikke eikels die met regelmaat op het dak vielen. Dat maakte dat een aantal mensen verstoord werden in hun slaap.



Sfeervol Elburg

De eerste kampeerders hadden het genoeg het luidruchtige jaarlijkse Piratenfestival van dichtbij te mogen meemaken. De camper ging heen en weer op het geluid, terwijl het toch een aantal kilometers weg was...

Een wilde storm die maar een kwartiertje duurde, deed de luifels en voortenten aan één kant van het veld bijna de lucht ingaan. Met man en macht konden we de boel redden!



De Tuin van Dr. Vogel

Pechvogel Mieke ging eerder naar huis vanwege een valpartij voor een stoplicht. Onze proef kampeerster kon laatste ochtend niet meer weg kon vanwege rugletsel. Als groep hebben we bijgesprongen en haar caravan met voortent moesten ontmantelen.



Lekker met de voeten in de modder

Op vrijdag was de zingende visboer een hoogtepunt! En er werd veel ijs gegeten. Het was dus een week vol met gebeurtenissen. En dan heb ik het nog niet over onze campingbaas Gerrit, die zich voordeed als iemand waarbij alles mogelijk was, maar uiteindelijk op de centimeter bepaalde waar je wiel moest staan.

We hebben een bijzonder en weer fijn verblijf gehad.

I.K.